

Dramatisk situation på gård i Pederstrup

PEDERSTRUP - Fhv. gårdejer Peter Andersen, Stævnsbakgård i Pederstrup, der fylder 85 år tirsdag den 18. december, har levet hele sin tid på den gamle gård i Pederstrup, som har været i slægtens eje langt tilbage i tiden. Under 1. verdenskrig var Peter Andersen flere gange indkaldt til tjeneste i sikringsstyrken, men ellers har han levet hele sit liv på gården i Pederstrup.

I besættelsesårene under den 2. verdenskrig, kom familien til at opleve en dramatisk situation. Mange engelske flyvere fløj hen over Pederstrup, når de var på togt i Danmark eller Nordtyskland. En dag var der særlig mange overflyvninger. Fru Andersen havde netop forladt stuen, da der blev skudt ind gennem den østlige gavl. En kugle gik gennem flere rum, inden den ramte en gammel dragkiste, hvor indholdet blev flået op. Fra samme dag sidder en kugle i muren på Pederstrup forsamlingshus¹, men hvor kuglerne stammer fra, er aldrig blevet opklaret. Den mest nærliggende forklaring er at tyske jagere har forfulgt de engelske maskiner, og fra luftkampen er projektilerne endt i Pederstrup by.

Som den yngste søn af en børneflokk på 11 faldt det i hans lod, efter faderens død, at blive hjemme hos moderen og varetage driften på gården. I 1918 overtog han gården efter moderen, Johanne Andersen, der dog blev på den gamle gård til sin død i 1936. Samme år blev Peder Andersen gift med Elise Hansen, Bigum.

For en del år siden afstod Peter Andersen gården til sin søn, gårdejer Søren Andersen. Der har været tradition for, at navnene Søren og Peter har vekslet i generationerne på Stævnsbakgård.



Fra Konto Nr. 602 03
Navn og Adresse:
Krigsforsikringen
for Landbrugsbygninger
Ved Strandg. 14
København K.

125 Kr. 00 ø.
Modtager til betalingsmodtageren.

mod!

Til Postvæsenets Stempel:
POSTKONTORPÅSTAMP
11 1. 46

*) Kuponen afleveres til den nærmeste Postkontor.

Efter Modtagelsen af Deres
Kvittering for Erstatning af Krigs-
skade paa Ejendommen Matr. Nr. 7a
Pederstrup
fremsendes herved Beløbet
Kr. 125.00

1 Forsamlingshuset er nedbrudt, men lå på Trekanten ved indkørslen til Pederstrup